

***STICHTING ARCHIEF- EN
DOCUMENTATIECENTRUM
VOOR R.K. FRIESLAND***

*

***Beschrijving van het
Familiearchief
Johannes Kardinaal de Jong***

H. NOTA

2006

2^e herziene en bijgewerkte druk, 2010

inventaris 04

INLEIDING

Nadat in 1992 het familiearchief van pater Titus Brandsma o.carm., afkomstig van Ugoklooster bij Bolsward, door de familie in eigendom werd overgedragen aan de Stichting Archief- en Documentatiecentrum, kwam ook de wens naar voren om voor de van Ameland afkomstige Johannes Kardinaal de Jong een dergelijk archief te verwerven en op te zetten. Immers, beide Friezen hebben veel gemeen. Zij hebben enorm veel betekend voor de rooms katholieke kerk in Nederland, ieder op zijn eigen wijze en op zijn eigen gebied. Beiden hebben in de Tweede Wereldoorlog zich openlijk verzet tegen de Duitse bezetter, het geloof uitgedragen en zijn ook altijd Friesland en hun afkomst trouw gebleven.

De eerste contacten met de familie de Jong op Ameland dateren van het jaar 1996, echter eerst in 1999 kwam een en ander goed op gang. In 2003 zocht de familie zelf contact met het centrum en in februari 2004 mocht een delegatie van de Stichting Archief- en Documentatiecentrum bij de familie de Jong op Ameland te gast zijn teneinde uitleg te geven over de mogelijkheden om het tot dan toe bij de familie aanwezige archief en materialen over te nemen.

Intussen waren al diverse stukken, waaronder foto's en fotoboeken, door de Zusters van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort, waar Kardinaal de Jong zijn laatste jaren heeft gewoond, aan de familie overgedragen.

Op 7 januari 2006 is op Ameland en in goed overleg met de beide afgevaardigden van de familie de Jong, de heren Anne en Joop de Jong en de samensteller van deze inventaris het familiearchief in eigendom overgedragen. Naast tastbare herinneringen, waaronder textilia en persoonlijke zaken, maken vele foto's deel uit van deze verzameling.

Op het Archief- en Documentatiecentrum waren inmiddels fragmenten uit andere archieven en schenkingen van particulieren ontvangen. Deze materialen zijn thans samengevoegd bij de door de familie de Jong beschikbaar gestelde zaken. Het betreft een uitgebreide verzameling krantenknipsels van de Zusters Ongeschoeide Karmelietessen van het Karmelklooster in Drachten, ontvangen juli 1993, foto's uit het bezit van de familie Roorda-van der Werf uit Wytgaard, ontvangen in 1995, en materialen uit het privé archief van de samensteller.

Al deze materialen samen maken dat thans met recht gesproken kan worden van een Kardinaal de Jong Familiearchief.

In 2007 werd van kerkhistoricus Ton van Schaik uit Utrecht zijn persoonlijk archief over en van Kardinaal de Jong ontvangen. Dit archief bevatte vele knipsels, brieven, aantekeningen en foto's en is een welkome aanvulling.

Veel dank is verschuldigd aan degenen die het mogelijk maakten dit archief te kunnen realiseren. Moge deze gids een opening zijn voor verdere uitbreiding en een hulpmiddel voor historisch onderzoek naar de grote zoon van Ameland, Johannes Kard. de Jong.

St. Nicolaasga,

H. Nota pr.

2e herziene druk, september 2010

JOHANNES KARDINAAL DE JONG

beschrijving van het Familiearchief

H. NOTA

2006

1. JOHANNES DE JONG

geboren 10-9-1885 te Nes op Ameland
priester gewijd 15-8-1908
professor seminarie Rijsenburg te Driebergen 6-11-1914
president van dit seminarie 14-8-1931
kanunnik van het Metropolitaan Kapittel 19-2-1933
titulair aartsbisschop van Rusio en coadjutor van
de aartsbisschop van Utrecht 3-8-1935
aartsbisschop van Utrecht 8-2-1936
kardinaal gecreëerd door Paus Pius XII 18-2-1946
overleden 8-9-1955 te Amersfoort
begraven r.k. Utrecht 13-9-1955

- 1-1 Foto, borstbeeld van Jan (Johannes) de Jong
- 1-2 Foto van het interieur van de St. Clemenskerk te Nes op Ameland, 1911
- 1-3 Ansichtkaartfoto van het exterieur van de St. Clemenskerk, 1930
- 1-4 Foto van het geboortehuis van Johannes de Jong, Nes, Ameland
- 1-5 Twee foto's van het interieur van de St. Clemenskerk, tussen 1911-1920
- 1-6 Foto van het exterieur van de St. Clemenskerk, genomen vanaf en met zicht op het r.k. kerkhof.
- 1-7 Twee kleurenfoto's van het interieur van de kerk te Nes, ± 1990
- 1-8 Twee kleurenfoto's van het exterieur van de kerk te Nes, ± 1990
- 1-9 Overzicht stamboom Jan de Jong en Trijntje Mosterman, de ouders van Jan de Jong.
- 1-10 Overzicht van het geslacht Metz tot circa 1700
- 1-11 Overzicht van de relaties tussen de families de Jong en Metz.

- 1-12 Kwartierstaat van Dr. Jan de Jong (1515-1885)
(S. Hettinga, Harlingen, 2009)
- 1-13 Twee kleuren (ansicht)kaarten in- en exterieur St. Clemenskerk Nes
- 1892** 8-1 Schoolfoto met daarop Jan de Jong, voorste rij, 3^e. van links en meester Kielstra, bij het oude schoolgebouw in Nes.
- 8-2 Schoolfoto met daarop de broers Wiebren, Julius en zusters Janke en Grietje de Jong. Met meester Braaksma.
- 1902** 18-1 Foto van Jan de Jong met van der Pijl in de duinen op Ameland.
- 1908** 24-1 Prentje van de priesterwijding, 15 augustus 1908 te Utrecht
- 24-2 Tekst feestlied b.g.v. de eerste plechtige H. Mis te Nes op 19-8-1908
- 24-3 Boekje met feestliederen b.g.v. de eerste H. Mis te Nes, 19-8-1908
- 24-4 Twee foto's van Jan de Jong als neomist, augustus 1908
- 24-5 Foto van Jan de Jong als pas gewijd priester, 1908
- 24-6 Foto van het afscheid van de gasten die aanwezig waren bij de plechtigheden b.g.v. de eerste H. Mis, 19-8-1908. Op de steiger: de neomist Jan de Jong, pastoor Scholten, notaris de Jong, vader Jan de Jong en in uniform Johannes de Jong. Op de boot deken Aukes, H. Demes en leden van de families Rijnja en Rooswinkel.
- 1914** 30-1 Familiefoto uit ± 1914/15, vermoedelijk gemaakt bij de benoeming van Jan tot professor aan het seminarie Rijsenburg in Driebergen.
Achteraan: Wieberen, (pastoor, 1898-1962) * Jan (kardinaal, 1885-1955)
* Janke (1891-1974) * Johannes (1888-1972) * Julius (kapelaan 1896-1923) * Jacob (1894-1980) * Gerbentje Kooiker, weduwe van Sipke (1892-1918) en sinds 1921 echtgenote van Jacob *
Vooraan zittend v.l.n.r.: tante Janke, zus van vader Jan (1867-1953) * Jan Janszoon de Jong (1857-1930), weduwe van Trientje Mosterman en Cecilia Mosterman, echtgenote van Johannes.
(Grietje, zuster Catharina, geb. 1889 en overleden in 1916, staat niet op de foto).
- 1915** 31-1 Foto van Jan de Jong als jong priester met enkele onbekende personen.
- 31-2 Foto met Jan de Jong en vermoedelijk zijn vader Jan de Jong, tante Janke, broer Johannes en zijn vrouw Cecilia Mosterman.
- 31-3 Pasfoto van Jan de Jong met daarbij een onbekende pater.

- 1920** 36-1 Foto van Jan de Jong in zijn werkkamer, als professor aan het seminarie Rijsenburg te Driebergen.
- 1930** 46-1 Foto van de grafsteen van Jan J. de Jong, overleden 8-8-1930
- 1931** 47-1 Foto van Jan de Jong als president van het seminarie Rijsenburg, 14-8-1931
- 47-2 idem, andere positie
- 47-3 Foto van Jan de Jong in zijn werkkamer op Rijsenburg, 1931
- 1933** 49-1 Acht foto's van Jan de Jong: vier gemaakt in de tuin van het seminarie Rijsenburg en drie in zijn werkkamer aldaar, vermoedelijk gemaakt b.g.v. zijn benoeming tot kanunnik van het Metropolitaan Kapittel 19-2-1933.
- 49-2 Exemplaar van "De Lift", tijdschrift voor het seminarie Rijsenburg, 1^e. uitgave, juni 1933
- 1934** 50-1 Foto van Jan de Jong, vlak voor zijn bisschopswijding.
- 1935** 51-1 Twee prentjes ter herinnering aan de plechtige bisschopswijding op 12 september 1935 in de Metropolitaan Kerk te Utrecht. Op de ene zijde tekst en de andere zijde een beeltenis.
- 51-2 Knipsel, september 1935, krant onbekend: "De nieuwe bisschop".
- 51-3 Staatsiefoto (3 stuks) bij de benoeming tot titulair Aartsbisschop van Rusio en coadjutor van de Aartsbisschop van Utrecht.
- 51-4 Staatsiefoto van bisschop Jan de Jong
- 51-5 Feestprogramma bij gelegenheid van het bezoek van bisschop de Jong aan Ameland op 13 november 1935.
- 51-6 Vier foto's bij het bezoek van Jan de Jong aan Ameland in nov. 1935. Op de foto o.a. Wiebren de Jong, deken Vaas van Leeuwarden, Johannes de Jong, pastoor H. Koelman, pastoor Th. van de Pavert, pastoor Smit van Dokkum, en zus Janke de Jong.
- 51-7 Foto b.g.v. het bezoek aan Ameland, nov. 1935. Bruidjes vormen een stoet bij de feestelijke inhuldiging. De foto is genomen vóór de oude pastorie.
- 51-8 Plakboek/album met vele krantenknipsels uit de periode 1935-1939

- 51-9 Titelblad en pagina's "Het Centrum" van 12 september 1935 met daarin het artikel "Bij de bisschopswijding van Mgr. Dr. J. de Jong (Ton van Schaik, Utrecht, 2007)
- 51-10 Knipsel uit Oudejaarsnummer Utrechtsche Courant 1935, "Kerkelijk", met daarin o.a. bezoek nieuwe nuntius, aartsbisschop de Jong en groot seminarie.
(Ton van Schaik, Utrecht, 2007)
- 1936** 52-1 Staatsiefoto als Aartsbisschop van Utrecht, 8-2-1936
- 52-2 idem, ansichtmodel/borstbeeld
- 52-3 Pagina uit de Maasbode van 14-2-1936: "Z.H. Exc. Mgr. Dr. De Jong, aartsbisschop van Utrecht
(Ton van Schaik, Utrecht, 2007)
- 1937** 53-1 Knipsel de Tijd 27-4-1937: "Handboek der kerkgeschiedenis van Mgr. Jan de Jong".
- 53-2 Drie foto's van het bezoek van Mgr. De Jong aan het sanatorium in Bilthoven, 1937.
- 53-3 Foto b.g.v. het 25 jarig bestaan van de R.K. Leergangen in Tilburg, september 1935, met Mgr. De Jong, Mgr. A.F. Diepen, Prof. Slotemaker de Bruïne en Mr. Van Rijckevorsel, commissaris der Koningin in Brabant.
- 53-4 Ansichtkaart van Jan de Jong en dr. Geerdinck vanuit Italië d.d. 7-6-1937 naar Th. Van Luenen, secretaris van het Aartsbisdom.
(Ton van Schaik, Utrecht, 2007)
- 53-5 Afschrift van een brief van Prof. Dr. J. Schmutzer, voorzitter van het Katholiek Comité voor slachtoffers van geloofsvervolgung d.d. 8 april 1937 aan Aartsbisschop J. de Jong, met daarbij een pamflet met Oproep tot de katholieken van Nederland. (5 bladzijden)
(Ton van Schaik, Utrecht, 2007)
- 53-6 Afschrift van een brief van Prof. Dr. J. Schmutzer te Utrecht d.d. 12 december 1937 aan Mgr. J. de Jong inzake slachtoffers geloofsvervolgung. (5 bladzijden)
(Ton van Schaik, Utrecht, 2007)
- 1938** 54-1 Foto van Jan de Jong bij zijn aankomst op Ameland, vermoedelijk met zijn broer Johannes.

- 54-2 Afschrift van een brief van Prof. Dr. J.Schmutzer te Utrecht d.d. 24 oktober 1938 aan Mgr. J. de Jong inzake slachtoffers geloofsvervolging. (15 pag.)
(Ton van Schaik, Utrecht, 2007)
- 54-3 Foto van priesterwijding door Johannes de Jong in de kapel van de Witte Paters te 's Heerenberg, tussen 1935-1946.
(Ton van Schaik, Utrecht, 2007)
- 1940** 56-1 Exemplaar van de krant Nationale Eenheid van zaterdag 6 juli 1940: "Aan het Nederlandsche volk".
- 56-2 Foto van Aartsbisschop de Jong op bezoek bij een gezin. Plaats onbekend.
- 56-3 Oorlogskrant "Paris-soir" van 13 mei 1940, met banderol (adresstrook).
(Ton van Schaik, Utrecht, 2007)
- 1941** 57-1 Foto van de vormreis van de aartsbisschop naar Deventer, 10-6-1941
- 57-2 Foto van de ontvangst van de aartsbisschop in Deventer, juni 1941
- 57-3 Kopie van de getypte tekst van het door pater Titus Brandsma o.carm, in opdracht van het Nederlandse episcopaat, op 31 december 1941 aan de katholieke dagbladen toegezonden schrijven.
(zie ook Titus Brandsma familiearchief nummer. 61-9)
- 57-4 Bisschoppelijke brief aan de gelovigen van Nederland, feestdag Maria Lichtmis 1941, waarin een bemoediging van de bisschoppen aan de gelovigen in deze moeilijke oorlogstijd.
(Ton van Schaik, Utrecht, 2007)
- 1942** 58-1 Kopie van de tekst van de brief van 16 januari 1942 waarmee pater Titus Brandsma o.carm. in opdracht van het Nederlandse episcopaat de hoofdredacties van de katholieke dagbladen in Nederland bezocht.
(zie ook Titus Brandsma familiearchief nummer. 62-1a.)
- 58-2 Staatsiefoto van Aartsbisschop de Jong in zijn werkkamer te Utrecht.
- 1943** 59-1 Dankbetuiging van de aartsbisschop voor de belangstelling en gebeden tijdens zijn ziekte, maart 1943.
- 59-2 Afschrift brief 21 april 1943 van mej. S. van Berckel, Mr. L. Minderop, pater Th. De Witte, Mr. F. Josephus Jitta, en W. Reiss aan Kardinaal Maglione te Rome. Inhoud: bezorgdheid over de katholieke geloofsgenoten die uit het Joodse volk zijn voortgekomen, dit in verband met de vervolging en deportatie van de Joden door de Duitse bezetter.
(Ton van Schaik, Utrecht, 2007)

- 59-3 Brief van de Nederlandse bisschoppen aan de gelovigen, 12 mei 1943 inzake de beproevingen van de oorlog.
(Ton van Schaik, Utrecht, 2007)
- 59-4 Brief van de Nederlandse bisschoppen aan de gelovigen, 6 augustus 1943, inzake het feit over de toewijding van het Onbevlekt Hart van Maria aan het mensdom. (met uitgetypt concept)
(Ton van Schaik, Utrecht, 2007)
- 1944** 60-1 Afschrift van een brief van Mr. L. Minderop te Vught d.d. 7 januari 1944 aan Johannes de Jong inzake sterilisatie van joden om kwijtschelding van de jodenster. Met antwoord van Jan de Jong d.d. 26 januari 1944
(Ton van Schaik, Utrecht, 2007)
- 60-2 Brief van Johannes de Jong aan de geestelijkheid van het Aartsbisdom d.d. 5 september 1944 inzake haat, wraakzucht en vergeving.
(Ton van Schaik, Utrecht, 2007)
- 60-3 Brief van Johannes de Jong aan de geestelijkheid en gelovigen van het Aartsbisdom d.d. 11 oktober 1944 inzake de oprichting van de Aartsbisschoppelijke Hulpactie bij Oorlogsgeweld.
(Ton van Schaik, Utrecht, 2007)
- 60-4 Brief van Johannes de Jong aan de gelovigen van Utrecht en Haarlem d.d. 20 december 1944 met daarin een oproep om de autoriteiten die belast zijn met de zorg voor de voedselvoorzieningen te helpen en niet mee te werken aan de zwarte handel.
(Ton van Schaik, Utrecht, 2007)
- 1945** 61-1 Pagina uit de Tijd van 2-2-1945: "Hitler spreekt tot het Duitse volk".
- 61-2 Krantenknipsel 15-6-1945: "Mgr. De Jong bezoekt de Koningin".
- 61-3 Knipsel de Tijd van 8-9-1945: "De aartsbisschop; twee verjaringen".
- 61-4 Knipsel de Tijd van 24-12-1945: "Groot Nederlander kardinaal".
- 61-5 Knipsel de Tijd van 24-12-1945: "Z.H. de Paus creëert 32 nieuwe kardinalen; Zijne Eminentie Johannes Kardinaal de Jong".
- 61-6 Pagina uit Ons Noorden van 24-12-1945: "Zijne Eminentie Kardinaal Dr. J. de Jong; aartsbisschop van Utrecht".
- 61-7 Pamflet met de tekst "Bidden tot Moeder Maria in bange en blijde dagen" Dank aan Moeder Maria voor onze nieuwen kardinaal.

- 61-8 Exemplaar van Omhoog, blad van het Aartsbisdom Utrecht; speciaal nummer gewijd aan Kard. De Jong: “Aan Z. Em. Johannes Kardinaal de Jong”, Kerstmis 1945
- 61-9 Pagina uit Omhoog van 29-12-1945: “Nederlandse Kardinalen”.
- 61-10 *) Publicatie: “St. Clemensparochie op Ameland”, uitgave deel 6 van de serie Frisia Catholica, geschreven door L.J. van der Heyden, pastoor en uitgegeven bij drukkerij Gregoriushuis te Utrecht, 1945
- 61-11 Pagina’s uit de Volkskrant van 24 december 1945 met daarin het hoofdartikel “Johannes Kardinaal De Jong, 32 prinsen der Kerk benoemd” (Ton van Schaik, Utrecht, 2007)
- 61-12 Voorpagina’s van De Maasbode van 17 en 18 mei 1945 met daarin het artikel “Dank en hulde aan onze bisschoppen, deel 1 en 2. (Ton van Schaik, Utrecht, 2007)
- 61-13 Knipsel 7 juli 1945: “Een schrijven van Z.H. den Paus, aan den Aartsbisschop en bisschoppen van Nederland”. (Ton van Schaik, Utrecht, 2007)
- 61-14 Knipsel uit de Volkskrant van 10-9-1945: “De Aartsbisschop”. (Ton van Schaik, Utrecht, 2007)
- 61-15 Aantekeningen van het Utrechts Katholiek Dagblad aan secretaris van Luenen inzake de benoeming van 32 nieuwe kardinalen door de Paus. (Ton van Schaik, Utrecht, 2007)
- 61-16 Bisschoppelijke brief van de Aartsbisschop van Utrecht en de bisschop van Haarlem over de hulpacties en collectes ten behoeve van de opbouw van het land en de slachtoffers van de oorlog, 16 juni 1945. (Ton van Schaik, Utrecht, 2007)
- 61-17 Bisschoppelijke brief van de Aartsbisschop en de Nederlandse bisschoppen d.d. 29 juni 1945. Inhoud: de bevrijding van Nederland. (Ton van Schaik, Utrecht, 2007)
- 61-18 Bisschoppelijke brief van de Aartsbisschop en de Nederlandse bisschoppen d.d. 1 september 1945 als vervolg op de 1^e. brief van 29 juni 1945. (Ton van Schaik, Utrecht, 2007)
- 1946** 62-1 Staatsiefoto van Kardinaal de Jong, ansichtmodel (borstbeeld)
- 62-2 Staatsiefoto van Kardinaal de Jong, groot model, borstbeeld

- 62-3 Staatsiefoto van Kardinaal de Jong, groot model, zittend in stoel
- 62-4 Staatsiefoto van Kardinaal de Jong, middel model, staand
- 62-5 Exemplaar van Ons Noorden 2-1-1946: o.a. "Friesland en zijn kardinaal"
- 62-6 Knipsel uit Ons Noorden van 7-1-1946: "De benoeming van een Nederlandse Kardinaal".
- 62-7 Knipsel uit Omhoog van 12-1-1946: "Wat de Paus zei van den Nederlandsen Kardinaal".
- 62-8 Titelpagina van Omhoog van 10-2-1946: "Schrijven van het Hoogwaardig Kapittel".
- 62-9 Knipsel uit Omhoog van 26-1-1946: "De Kardinaalsbenoeming van den Aartsbisschop – Een sympathiek geluid van Protestantse zijde".
- 62-10 Knipsel uit Omhoog van 9-2-1946: "De aanstaande hulding van den Kardinaal".
- 62-11 Knipsel uit Ons Noorden van 12-2-1946: "Huldiging ter ere van Z.E. Johannes Kardinaal de Jong".
- 62-12 Knipsel uit Ons Noorden van 15-2-1946: "Onze nieuwe Kardinaal".
- 62-13 Knipsel de Tijd van 19-2-1946: "Geheim Consistorie te Rome".
- 62-14 Knipsel de Tijd van 21-2-1946: "Uitreiking Kardinaalsbonnetten – Z.H. de Paus spreekt tot Consistorie: 'De Kerk kijkt naar den mensch zelf'".
- 62-15 Staatsieportret van Kardinaal de Jong, ansichtformaat, staand met bonnet in de hand.
- 62-16 Staatsieportret van Kardinaal de Jong, groot model met bonnet in de hand, 18-2-1946
- 62-17 Knipsel de Tijd van 22-2-1946: "Kardinaals ontvangen rooden hoed – In de Sint Pieter".
- 62-18 Knipsel (pagina) , krant en datum onbekend: "Het grote Consistorie – De Sint Pieter in feesttooi".
- 62-19 Vier verschillende herinneringsprentjes b.g.v. de plechtige overreiking van de kardinaalsbonnet, 28-2-1946 te Utrecht.

- 62-20 Collage krantenknipsels februari 1946 inzake benoeming tot kardinaal
- 62-21 Exemplaar van Omhoog van 23-2-1946 waarin artikel over Kardinaal de Jong (blz. 3 e.v.), geschreven door pastoor Kaalberg van Ameland.
- 62-22 Knipsel Ons Noorden 27-2-1946: “Een historische plechtigheid”.
- 62-23 Titelpagina de Maasbode van 28-2-1946: “Katholiek Nederland huldigt zijn Kardinaal”.
- 62-24 Exemplaar van de Tijd van 28-2-1946: “Onze aartsbisschop met purper bekleed in Utrechts Kathedrale Kerk”.
- 62-25 Collage krantenknipsels februari 1946 inzake kardinaalsbenoeming (2)
- 62-26 Foto's bij de overreiking van de kardinaalsbonnet in de kathedrale kerk:
- 1) aankomst van de aartsbisschop
 - 2) tijdens de pontificale H. Mis, bij het altaar
 - 3) bij het verlaten van de kerk
 - 4) toespraak van de kardinaal in Tivoli
 - 5) In zaal Tivoli met kardinaal de Jong en de internuntius Mgr. Paolo Giobbe en graaf du Monceau, de vertegenwoordiger van H.M. de Koningin.
 - 6) Één der praalwagens die 's avonds langs het paleis trokken, na de plechtigheden bij de kardinaalsbenoeming, 28-2-1946
 - 7) Pontificale Hoogmis door Mgr. Paolo Giobbe, pauselijk internuntius van Nederland, opgedragen bij de plechtigheid van de overreiking van de kardinaalsbonnet aan kardinaal de Jong, Utrecht, 28-2-1946 (Ton van Schaik, Utrecht, 2007)
- 62-27 Gekleurd portret, geschilderd of getekend, van de nieuwe kardinaal
- 62-28 Knipsel Bolswards Nieuwsblad van 1-3-1946: “De Aartsbisschop van Utrecht tot kardinaal gecreëerd”.
- 62-29 Pagina's uit de Maasbode van 1-3-1946: De plechtigheid in de Kathedraal.
- 62-30 Titelpagina van de Tijd van 1-3-1946: “Defilé van dertigduizend langs de Kardinaal, Grootsche fakkeloptocht, Feestvergadering in Tivoli”.
- 62-31 Titelpagina uit Omhoog van 2-3-1946: “Zijne Hoogw. Excellentie Mgr. Paolo Giobbe, pauselijk internuntius, tot Z.E. Johannes Kard. De Jong”. (dubbel exemplaar aanwezig: Ton van Schaik, Utrecht, 2007)

- 62-32 Twee knipsels uit Omhoog van 10-3-1946: Nederland huldt zijn kardinaal
- 62-33 Foto van Kardinaal de Jong met naast hem een onbekende priester.
- 62-34 *) Publicatie: "Nederland huldt zijn Kardinaal", uitgave J.H. van Wees jr. Utrecht, 1946.
(dubbel exemplaar aanwezig: Ton van Schaik, Utrecht 2007)
- 62-35 Knipsel uit Omhoog van 2-3-1946: "Zoojuist verschenen; Zoon van Ameland".
- 62-36 *) Publicatie: "Zoon van Ameland", Albert Kuyle, uitgegeven door NV Dekker en van de Vegt, Utrecht, 1946.
- 62-37 Knipsel uit Omhoog: "Ter herinnering (aan de kardinaalsfeesten)".
- 62-38 *) Publicatie: "Onze Kardinaal", gedenkalbum aangeboden door het Kanunnik van Schaikfonds, Den Haag, februari 1946
(dubbel exemplaar aanwezig: Ton van Schaik, Utrecht, 2007)
- 62-39 Knipsel uit Omhoog 10-3-1946: "Mit dem Mann ist nicht zu reden".
(dubbel exemplaar aanwezig: Ton van Schaik, Utrecht, 2007)
- 62-40 Bedankcirculaire van Joh. Kardinaal de Jong bij zijn benoeming tot Kardinaal, Utrecht, maart 1946
- 62-41 Knipsel Ons Noorden 25-4-1946: "De Kardinaal naar Ameland".
- 62-42 Gids voor de feestelijke ontvangst van Zijne Eminentie Johannes Kardinaal de Jong op zijn seminarie Rijsenburg, 18 juni 1946.
(dubbel exemplaar aanwezig: Ton van Schaik, Utrecht, 2007)
- 62-43 Knipsel uit Omhoog van 21-9-1946: "Zijne Eminentie Joh. Kardinaal de Jong bevordert tot drager van het Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw".
- 62-44 Knipsel, zonder krant en datum: "Kardinaal de Jong op bezoek bij H.M. de Koningin".
- 62-45 Knipsel uit De Tijd van 8-10-1946: "De overreiking van den Kardinaalshoed".
Knipsel, krant en datum onbekend: "Kardinaal de Jong ontvangt zaterdag den kardinaalshoed".
- 62-46 Foto van de aankomst van Kardinaal de Jong in Rome, 12-10-1946

- 62-47 Negen foto's van de plechtigheden rond de overreiking van de kardinaalshoed door Paus Pius XII aan Kardinaal de Jong, op 12-10-1946 in het pauselijk zomerverblijf Castel Gandolfo.
- 62-48 Vijf foto's na afloop van de plechtigheden. De Paus begeeft zich tussen de vele gasten en prominenten, w.o. pastoor Wiebren de Jong, een broer van de kardinaal.
- 62-49 Groepsfoto in de consistoriezaal van Castel Gandolfo, 12-10-1946 en een groepsfoto vóór de zomerresidentie van de Paus.
- 62-50 1) Staatsiefoto van Kardinaal de Jong, groot model, borstbeeld
2) idem, zittend in een fraaie zetel,
3) idem, staand naast de zetel
- 62-51 Knipsel , krant onbekend, 14-10-1946: "Kardinaal de Jong ontvangt den rooden hoed.
- 62-52 Titelpagina uit de Tijd van 14-10-1946: "Kardinaal ontvangt den rooden hoed, indrukwekkende plechtigheid op Castel Gandolfo".
- 62-53 Titelpagina de Maasbode van 14-10-1946: "Kardinaal de Jong ontvangt den rooden hoed".
- 62-54 Pagina's uit Omhoog van 19-10-1946: "Nederlandse Kardinaal in Rome".
- 62-55 Pagina uit de Katholieke Illustratie van november 1946: "Op Castel Gandolfo en in de S. Clemente".
- 62-56 Pagina's uit Omhoog van 27-12-1946: "Stralende herinnering uit het voorbije jaar..... Kardinaalsfeesten te Utrecht".
- 62-57 Blad De Katholieke Illustratie van 12-9-1946, met daarin vele pagina's gewijd aan de huldiging van de kardinaal.
- 62-58 Foto met kardinaal de Jong en vele andere geestelijken, plaats en datum onbekend, vermoedelijk 1946 in Den Haag. Op de foto zijn de versierselen te zien die behoren bij het Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw.
- 62-59 Exemplaar van Utrechtsch Katholiek Dagblad van 28 februari 1946 met daarin het hoofdartikel "Z.E. Johannes Kardinaal de Jong, Katholiek Nederland viert het feest der verheffing".
(Ton van Schaik, Utrecht, 2007)

- 62-60 Exemplaar van Utrechtsch Katholiek Dagblad van 1 maart 1046 met daarin het hoofdartikel: "Fakkels laaien voor den kardinaal" enz.
(Ton van Schaik, Utrecht, 2007)
- 62-61 Notitie plechtigheid 28 februari 1946, St. Catharinakerk, Utrecht
(Ton van Schaik, Utrecht, 2007)
- 62-62 Fotokopieën van de correspondentie tussen Johannes de Jong en pastoor H. Th. Mets te Utrecht inzake de dogmaverklaring van Maria's ten Hemelopneming, 30 september, 1 oktober en 8 december 1946.
(Ton van Schaik, Utrecht, 2007)
- 62-63 Ansichtkaart vanuit Rome, gedateerd 22/23 november 1946, van Johannes de Jong, broer W. de Jong en Dr/ J. Geerdinck aan secretaris van Luenen.
(Ton van Schaik, Utrecht, 2007)
- 62-64 Foto van de aankomst van de Kardinaal bij de sacramentsprocessie in 't Zand, Amersfoort. Op de foto rechts, Teake Roorda.
(Ton van Schaik, Utrecht, 2007)
- 62-65 Foto bij het 300 jarig bestaan van de parochie H. Clemens op Ameland in 1946. Op de foto alle pastoors en oud pastoors van Ameland, samen met Kardinaal de Jong.
- 1947** 63-1 Knipsel uit Ons Noorden van 9-1-1947: "Culturele dag voor de Katholieke Middenstand" Kardinaal de Jong over de sociale organisatie".
- 63-2 Knipsel uit Ons Noorden 29-3-1947: "Brief uit Rome, De aanval op Kardinaal de Jong".
- 63-3 Knipsel uit Ons Noorden van 29-3-1947: "De Kardinaal spreekt tot de 2^e. divisie. Indrukwekkende plechtigheid in de kathedraal te Utrecht".
- 63-4 Knipsel uit Ons Noorden van 20-8-1947: "Kardinaal de Jong, Pauselijk legaat".
- 63-5 Voorpagina van de Volkskrant van 8 september 1947 met daarin het artikel: "Maastrichts Mariacongres vierde zijn laatste feest".
(Ton van Schaik, Utrecht, 2007)
- 63-6 Pagina uit De Maasbode, dagblad voor Nederland van 9 oktober 1947, met daarin het artikel: "Prinses Marijke ten doop gegeven, Kardinaal de Jong onder de genodigden".
(Ton van Schaik, Utrecht, 2007)

- 63-7 Foto van het vertrek van Kardinaal de Jong uit de St. Vituskerk van Hilversum, met deken H. Frank en secretaris van Luenen.
(Ton van Schaik, Utrecht, 2007)
- 1948** 64-1 Brochure: “De Kardinaal spreekt met boeren en tuinders”, uitgave van Boerencentrum ‘Ons erf’ en ter herinnering aan de inwijding van dit boerencentrum op 5-1-1948.
- 64-2 Knipsel uit het Amersfoorts Katholiek Dagblad van 15-8-1948: “Prof. De Jong – President de Jong, zijn Rijsenburgse jaren”, en over Prof. De Jong als historicus.
- 64-3 Knipsel, zonder datum en naam krant, vermoedelijk uit 1948: “Voor allen was hij de ‘doctor’ die niet bepaald gemakkelijk was”. Op de achterzijde van dit knipsel een korte stamboom van vaders- en moederzijde van de kardinaal, de families de Jong en Metz.
- 64-4 Foto van de erepromotie te Leuven, februari 1948.
- 64-5 Drie kranten met berichtgeving inzake het Leuvens eredoctoraat van Kardinaal de Jong: De Tijd, Utrechtsch Katholiek Dagblad en De Maasbode, allen van 13 februari 1948
(Ton van Schaik, Utrecht, 2007)
- 64-6 Pagina uit de Volkskrant van 14 februari 1948 met artikel over eredoctoraat in Leuven.
(Ton van Schaik, Utrecht, 2007)
- 64-7 Pagina uit de Tijd van 14 augustus 1948: “Neerlands Kardinaal 40 jaar priester, groot vaderlander, wiens strijd lust niet taande, God alleen was zijn leider”.
(Ton van Schaik, Utrecht, 2007)
- 64-8 Liturgieboekje bij de Pontificale Hoogmis b.g.v. het 40 jarig priesterfeest van Kardinaal de Jong 15,8-1948 te Utrecht, met bewijs van toegang/deelnemerskaart.
(Ton van Schaik, Utrecht, 2007)
- 64-9 Fotokopie van de dankbetuiging b.g.v. zijn veertig jarig priesterfeest.
(Ton van Schaik, Utrecht, 2007)
- 64-10 Foto van het 40 jarig priesterfeest in het Stadion te Utrecht, 15-8-1948
(Ton van Schaik, Utrecht, 2007)

- 64-11 Exemplaar van de Kölnische Rundschau van 22 augustus 1948 b.g.v. de Jubileumweek rondom de Dom van Keulen, met daarin vermeld de aanwezigheid van Kardinaal de Jong en een verslag van de feestelijkheden. (Ton van Schaik, Utrecht, 2007)
- 1949** 65-1 Titelpagina de Maasbode van 15-2-1949: “Katholiek Nederland en de Kardinaal Mindszenty-tragedie, schandvlek op de eer der mensheid”.
- 65-2 Knipsel Ons Noorden 11-7-1949: “Katholiek Drente beleefde een grootse en onvergetelijke dag – ontvangst van de Kardinaal in de Emmer dennen”
- 65-3 Fotoalbum, ter herinnering aan het bezoek van het bouwwerk Seminarie Ypelaar op 29 september 1949. Aangeboden door de NV I.G.B., Breda
- 65-4 Herinneringskaart aan de zending van de katholieke actie, door Kardinaal de Jong aan W. Reuvekamp, 27-11-1949
- 65-5 Knipsel uit Ons Noorden van 31-12-1949: “It Heitelân in het afgelopen jaar, 1949 was voor Friesland een belangrijk jaar. Eerste kardinaal op Friese bodem”.
- 65-6 Fotokopieën van correspondentie tussen Minister van Schaik en vicaris-generaal Geerdinck inzake de kwestie Kardinaal Spellman uit New York, met daarbij het verzoek aan de kardinaal om niet naar Nederland te komen, gedateerd: 26 januari, 21 september, 26 september, 1 oktober en 4 oktober 1949, met aantekeningen en vertaling. (Ton van Schaik, Utrecht, 2007)
- 65-7 Aantekeningen van kardinaal de Jong over de K.V.P. (de belangen van de katholieken zijn veilig bij de K.V.P. (Ton van Schaik, Utrecht, 2007)
- 1950** 66-1 Fotoalbum, ter herinnering aan het bezoek van de kardinaal op 27 augustus 1950 aan de parochie van de H.H. Apostelen Petrus en Paulus, b.g.v. het 150 jarig bestaan van de parochie en het 50 jarig bestaan van de huidige kerk.
- 66-2 Twee foto’s van de eerste steenlegging van de kapel der Eeuwigdurende Aanbidding te Utrecht op 21 oktober 1950. Kardinaal de Jong metselt de oorkonde in. Tevens op de foto: pater Hyronimus Koolen o.p. rector, en pastoor H.Th. Mets, moderator.
- 66-3 Pamflet van het Katholiek Thuisfront, “Bijzondere Veldpost”, de Tweede divisie komt terug. (Ton van Schaik, Utrecht, 2007)

- 1951** 67-1 Knipsel uit Omhoog van 17-3-1951: “Boodschap van Johannes Kardinaal de Jong”.
- 67-2 Knipsel uit Omhoog van 17-3-1951: “De kardinaal vraagt aan de Heilige Vader een coadjutor”.
- 67-3 Knipsel uit de Gelderlander van 2-4-1951: “Foto met onderschrift b.g.v. het bezoek van kardinaal de Jong aan de parochie van Maria Geboorte te Lent b.g.v. het eeuwfeest van hun parochie”.
- 67-4 Drie visitekaartjes van Kardinaal de Jong, allen met een boodschap voor secretaris Th. Van Luenen.
(Ton van Schaik, Utrecht, 2007)
- 67-5 Brief van Kardinaal de Jong aan de geestelijkheid en gelovigen d.d. zondag Laetare 1951 waarin mededeling over zijn gezondheid, verhuizing naar Amersfoort en benoeming coadjutor.
(Ton van Schaik, Utrecht, 2007)
- 67-6 Brief van het Metropolitane Kapittel van Utrecht inzake het zilveren priesterfeest van vicaris Mgr. Geerdinck, 1 juni 1951.
- 67-7 Brief van het Metropolitane Kapittel d.d. juni 1951 inzake het maken van een portret van Kardinaal de Jong als blijk van waardering voor de zware jaren van zijn bestuur.
(Ton van Schaik, Utrecht, 2007)
- 1952** 68-1 Brief van Kardinaal de Jong aan z.e.h. Th. Van Luenen d.d. 22 december 1952 met daarin felicitaties b.g.v. zijn verjaardag.
(Ton van Schaik, Utrecht, 2007)
- 1953** 69-1 Knipsel uit Omhoog van 22-5-1953: “Bloemen voor de kardinaal”.
- 69-2 Knipsel uit Omhoog van 22-5-1953: “Dierbare gelovigen van Nederland, blijft één, één!”.
- 69-3 Foto op ansichtmodel van Kardinaal de Jong, ± 1953, stand in de deuropening van een pastorie.
- 69-4 Foto (een kleine en een grote) van het laatste publieke optreden van de kardinaal b.g.v. 100 jaar Kromstaf te Utrecht op 16-5-1953. Op de foto staan tevens links plebaan J. van der Burg en rechts Teake Roorda uit Wytgaard, secretaris van de kardinaal.
- 69-5 Foto b.g.v. de plechtigheden rondom het eeuwfeest, 100 jaar herstel kerkelijke hiërarchie op 16-5-1953 te Utrecht.

- 69-6 Brief van Kardinaal de Jong aan z.e.h. Th. Van Luenen d.d. 30 december 1953 met daarin felicitaties b.g.v. zijn verjaardag.
(Ton van Schaik, Utrecht, 2007)
- 1954** 70-1 Foto van Kardinaal de Jong in de deuropening van het Moederhuis van de Zusters van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort te Amersfoort, 1954
- 70-2 Ansichtkaart (kleur) van het Moederhuis van de Zusters van Onze Lieve Vrouw aan de Zuidsingel 38 te Amersfoort.
- 70-3 Foto van het Mariabeeld op het altaar in de kapel van het Moederhuis van de Zusters van Amersfoort, waarvoor de kardinaal zittend de H. Mis
(Ton van Schaik, Utrecht, 2007).
- 70-4 Brief van Kardinaal de Jong aan z.e.h. Th. Van Luenen, pastoor en deken te Oudenrijn d.d. 22 december 1954 waarin felicitaties b.g.v. zijn verjaardag.
(Ton van Schaik, Utrecht, 2007)
- 1955** 71-1 *) Publicatie “Het voorgeslacht van Kardinaal de Jong”, geschreven door H.W.F. Aukes, uitgegeven door Spectrum, 1955
- 71-2 Knipsel Ons Noorden 8-9-1955: “Bij de 70^e. verjaardag van Z.Em. Kardinaal de Jong”.
- 71-3 Foto van de zieke kardinaal de Jong op bed in zijn kamer te Amersfoort, begin september 1955
- 71-4 Krant Ons Noorden van 8-9-1955: “Kardinaal de Jong 70 jaar” en met daarin verschillende artikelen aan hem gewijd.
- 71-5 Krant de Maasbode van 8-9-1955: “Zijne Eminentie Johannes Kardinaal de Jong +”.
- Krant de Maasbode van 9 september 1955: “Zacht flakkeren de kaarsen rond de doodsbaar van Kardinaal de Jong”
(Ton van Schaik, Utrecht, 2007)
- Krant de Volkskrant van 9 september 1955: “Op vooravond van zeventigste verjaardag, Utrecht ontvangt vandaag gestorven Kardinaal”
(Ton van Schaik, Utrecht, 2007)
- 71-6 Fotokopie van knipsel uit de Leeuwarder Courant 8-9-1955: “Johannes Kardinaal de Jong vanmorgen overleden”.
- 71-7 Idem, “Kardinaal de Jong vergat zijn geboorte-eiland, Ameland, niet”.

- 71-8 Titelpagina van Omhoog van 9-9-1955: “Bij de zeventigste verjaardag van Zijne Eminentie Johannes Kardinaal de Jong”.
- 71-9 Fotokopie van knipsel uit de Leeuwarder Courant van 9-9-1955: “Roomskatholiek Nederland rouwt over dood van kardinaal de Jong”.
- 71-10 Exemplaar van Ons Noorden van 9-9-1955, met hoofdartikel: “Kardinaal de Jong overleden”.
- 71-11 Exemplaar van Omhoog van 9-9-1955, met hoofdartikel: “De Kardinaal overleden”.
- 71-12 Knipsel (pagina), krant en datum onbekend: “Man van diep geloof en een groot vaderlander. Katholiek Nederland verliest een leider”.
- 71-13 Knipsel 9-9-1955, krant onbekend: “Bij de dood van Kardinaal de Jong”. In een apart artikeltje staan de onderscheidingen van de kardinaal genoemd.
- 71-14 Pagina's uit Ons Noorden van 9-9-1955: “De Kardinaal van het verzet. Kracht uit de deugd van vaderlandsliefde en liefde voor het recht”.
- 71-15 Foto van Kardinaal de Jong op zijn doodsbed, 8-9-1955
- Vier knipsels inzake de opbaring van de Kardinaal, allen met foto van de baar en een kleine beschrijving.
(Ton van Schaik, Utrecht, 2007)
- 71-16 Exemplaar van Ons Noorden 10-9-1955, met als hoofdartikel: “Het stoffelijk overschot van de Kardinaal overgebracht”.
- Knipsel “Overleden Kardinaal vindt rust in eigen werkkamer”. Geen datum Vermeld. (Ton van Schaik, Utrecht, 2007)
- 71-17 Knipsel uit de Maasbode van 10-9-1955: Dr. Kortenhorst herdacht de Kardinaal voor de K.R.O. Belgische bisschop vertegenwoordigt Kardinaal Van Roey bij de begrafenis van kardinaal de Jong.”
- 71-18 Knipsel uit de Maasbode van 10-9-1955: “Pers in binnen- en buitenland eert overleden kardinaal”.
- 71-19 Knipsel uit de Maasbode van 10-9-1955: “Amersfoort deed Kardinaal de Jong op vorstelijke wijze uitgeleide. Fraters van het St. Gregoriushuis droegen het stoffelijk overschot het Aartsbisschoppelijk paleis in”.

- 71-20 Knipsel uit de Maasbode van 10-9-1955: “Amersfoort defileerde langs de lijkbaar. Kardinaal Frings komt naar de begrafenis”.
- 71-21 Fotokopie van knipsel uit de Leeuwarder Courant van 12-9-1955: “Kardinaal de Jong opgebaard in de kathedrale kerk”.
Knipsel: “rouwkrans van het Koninklijk Paar, bij de baar van Kardinaal de Jong”
(Ton van Schaik, Utrecht, 2007)
- 71-22 Exemplaar van Ons Noorden van 12-9-1955, met als hoofdartikel: “Vele duizenden brengen een laatste groet aan kardinaal. Stoffelijk overschot van Kerkvorst thans opgebaard in de kathedraal”.
- 71-23 Exemplaar van Ons Noorden van 13-9-1955: “Koninklijke belangstelling bij uitvaart van kardinaal. K.R.O. geeft reportage van plechtigheid. Krans van Koninklijk paar”.
- 71-24 Knipsel uit de Maasbode van 13-9-1955: “Lijkrede Mgr. Geerdinck. Hij streed heldhaftig voor de rechten van mens en vaderland. Kenmerkende deugd was zijn rotsvast geloof”.
- 71-25 Titelpagina uit de Maasbode van 13-9-1955: “Prelaten, ministers en ridders begeleiden Kardinaal de Jong op zijn laatste gang. Tienduizenden langs de route sloegen indrukwekkende stoet gade”.
- 71-26 Fotokopie van knipsel uit de Leeuwarder Courant van 13-9-1955: “Indrukwekkende uitvaart van Kardinaal de Jong. Vele duizenden zagen de lijkstoet door Utrechts straten gaan”.
- 71-27 Titelpagina de Volkskrant van 14-9-1955: “Laatste eer aan Prins der Kerk. Kardinaal de Jong in eenvoud uitgedragen door rouwend land. Beaald door Mgr. Lemmens”.
- 71-28 Pagina uit de Volkskrant van 14-9-1955: “Terwijl de domklokken luidden: Natgeregende duizenden zagen de rouwstoet van de Kardinaal. Ontroerend afscheid op overvol kerkhof”.
- 71-29 Knipsel uit Ons Noorden van 14-9-1955: “Van onze stam” .
- 71-30 Pagina uit de Volkskrant van 14-9-1955: “Nederland begroef zijn Kardinaal”.
- 71-31 Knipsel uit de Maasbode van 14-9-1955: Twee foto’s met onderschrift: de stoet door Utrecht en op het kerkhof”.

- 71-32 Exemplaar van Ons Noorden van 14-9-1955, met als hoofdartikel: “De uitvaart van de Kardinaal. De laatste tocht van een grote dode. Een lange, weergaloos indrukwekkende stoet”.
- 71-33 Pagina’s uit Ons Noorden van 14-9-1955: “De uitvaart van de Kardinaal. Pontificale requiemmis in de Utrechtse Kathedraal”.
- 71-34 Pagina uit Ons Noorden van 14-9-1955: “De uitvaart van de kardinaal”.
- 71-35 Drie knipsels, september 1955 m.b.t. het graf van de kardinaal op de begraafplaats te Utrecht.
- 71-36 Drie knipsel september 1955: “Het afscheid van de kardinaal. Tocht door de straten van Utrecht”, “Laatste eer aan kardinaal de Jong”
- 71-37 Exemplaar van Ruim Zicht, uitgave (kaderblad) van de Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, met daarin aandacht voor de overleden kardinaal en met foto op de voorzijde.
- 71-38 Exemplaar van Omhoog van 16-9-1955, met als hoofdartikel: “Lijkstatie van Johannes Kardinaal de Jong”.
- 71-39 Titelblad van Boer en tuinder van 17-9-1955: “In Memoriam Johannes Kardinaal de Jong. Hij droeg boeren en tuinders een warm hart toe”.
- 71-40 Exemplaar van de Katholieke Illustratie, 17 september 1955, met foto op de voorpagina (kaft) en enkele pagina’s over het overlijden en de begrafenis van Kardinaal de Jong.
- 71-41 Exemplaar van Analecta voor het bisdom Utrecht, no. 9, september 1955, met daarin 2 portretfoto’s van kardinaal de Jong. Het gehele nummer is aan zijn overlijden gewijd.
- 71-42 Exemplaar van het blad van de Fraters van Utrecht, met daarin artikelen en in memoriam van Kardinaal de Jong. Datum onbekend omdat kaft ontbreekt.
- 71-43 Enkele pagina’s uit de Katholieke Illustratie van 24 september 1955, geheel gewijd aan de begrafenis van kardinaal de Jong.
- 71-44 Pagina uit de Katholieke Illustratie van 29-10-1955: “Rouwdienst voor Kardinaal de Jong in Rome”,
- 71-45 Visitekaartje van Joh. Kardinaal de Jong, aartsbisschop van Utrecht, gebruikt om zijn familie een zalig nieuwjaar te wensen. (adres: Zuidsingel 38 te Amersfoort).

- 71-46 Bidprentje van kardinaal de Jong, met foto en geheel in de Friese taal.
- 71-47 Drie verschillende bidprentjes van Kardinaal de Jong; twee daarvan zijn voorzien van een beeltenis.
- 71-48 Foto van het grafmonument van Kardinaal de Jong op de r.k. begraafplaats te Utrecht.
- 71-49 Foto van een onbekend gebouw (fotograaf N.L.R. Mij te Amsterdam)
- 71-50 Foto van een tentoonstelling waarop de boeken die Kardinaal de Jong schreef over de kerkgeschiedenis te zien zijn. Tevens staan hierop het wapen van de kardinaal en zijn portret.
- 71-51 Vijf pagina's (fotokopieën) uit het Katholiek Archief van 30-0-1955.
(Ton van Schaik, Utrecht, 2007)
- 71-52 Vier pagina's uit Beatrijs, katholiek weekblad voor de vrouw, van 24 september 1955 waarin In Memoriam over Kardinaal de Jong. (kopieën).
(Ton van Schaik, Utrecht, 2007)
- 71-53 Rouwcirculaire van Kardinaal de Jong, 8-9-1955
(Ton van Schaik, Utrecht, 2007)
- 71-54 Brief van deken A. Wiegerink te Utrecht aan de hoofden der scholen d.d. 10 september 1955 aangaande het zingen van de schooljeugd als eerbetoon aan de overleden kardinaal.
(Ton van Schaik, Utrecht, 2007)
- 71-55 Liturgieboekje van de plechtige Metten voor de zielrust van Eminentie Kardinaal de Jong op maandag 12 september 1955.
(Ton van Schaik, Utrecht, 2007)
- 71-56 Bewijs van toegang tot de kathedraal bij de uitvaart van de Kardinaal.
(Ton van Schaik, Utrecht, 2007)
- 71-57 Liturgieboekje bij de Pontificale Uitvaartdienst van Kardinaal de Jong.
(Ton van Schaik, Utrecht, 2007)
- 71-58 Dankbetuiging van bisschop B. Alfrink bij het overlijden van Johannes Kardinaal de Jong, oktober 1955.
(Ton van Schaik, Utrecht, 2007)

Fotoreportage van de uitvaart van Kardinaal de Jong:

- 71-59 De baar in zijn kamer op het bisschoppelijk paleis
- 71-60 Kranslegging bij de baar door hoge functionarissen.
- 71-61 Overzicht van de kransen bij de baar
- 71-62 Binnenkomst van de rouwstoet in de kerk: Mgr. Alfrink met voor hem links Wiebren de Jong, broer van de kardinaal. Boven de tweede acoliet van links = Min. President W. Drees, boven de derde acoliet links = Min. Cals. Uiterst rechts, onderaan = Janke, zuster van de kardinaal.
- 71-63 Opname van de plechtige Laudens, voorafgaand aan de Requiemmis.
- 71-64 Idem
- 71-65 Idem
- 71-66 Overzicht van de gasten bij de Requiemmis: links = pastoor Wiebren de Jong. Van rechts naar links: Jacob de Jong, Johannes de Jong en Janke de Jong, broers en zuster van de Kardinaal.
- 71-67 Overzicht van de vertegenwoordigers van de regering bij de Requiemmis: Van links naar rechts: Min. Kernkamp, Dr. Beel, Min. Donker, Min. Pres. Drees. Tussen Beel en Donker = Min. De Bruijn.
(Ton van Schaik, Utrecht, 2007 - 71-59 tot en met 71-67 -)

- 1956**
- 72-1 Knipsel, krant onbekend, 28-5-1956: “Gedachteniskapel voor de Kardinaal.
 - 72-2 Knipsel Leeuwarder Courant, datum onbekend, jaar 1956: “Levensverhaal van Johannes Kardinaal de Jong – H.W.F.Aukes, bekwaam biograaf”.
 - 72-3 *) Publicatie: “Kardinaal de Jong”, door H.W.F.Aukes, 1956, uitgegeven door Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen. Bijlage: Informatiefolder met uitleg en bestelbon.
 - 72-4 Foto van een schilderij waarop beeltenis van Kardinaal de Jong. Schilder en jaartal onbekend.
 - 72-5 Knipsel, krant en datum onbekend: “Dokter (L.J.Franke) schilderde kardinaal de Jong”. Bij het knipsel zit een briefje van J. van der Velden uit Heel bij Roermond, gedateerd 13 juli 1956 en gericht aan zijn eerwaarde heer pastoor. De inhoud verwijst naar genoemd knipsel.
 - 72-6 Pagina uit de Bazuin van 23-6-1956: “Jan de Jong uit Ameland, een brok vaderlandse geschiedenis”.
 - 72-7 Knipsel uit de Leeuwarder Courant van 24-8-1956: “De Kardinaal en zijn biograaf”.
 - 72-8 Kopie van een schrijven van deken Wiegers van Utrecht aan de Fraters van Utrecht d.d. 28-8-1956 om deelname aan een pontificale avondmis voor het eerste jaargetijde van wijlen Kardinaal de Jong

(Ton van Schaik, Utrecht, 2007)

72-9 Twee knipsels, de Tijd en Centrum, beiden van 8 september 1956 :
“Jaargetijde voor Kardinaal de Jong”
(Ton van Schaik, Utrecht, 2007)

1960 76-1 Knipsel, krant onbekend, van voorjaar 1960: “Kardinaal de Jong ging wel
even naar Rome.

1961 77-1 Devotieprentje bij het 40 jarig priesterfeest van Wiebren de Jong, broer van
de Kardinaal, pastoor te Sloten.

1962 78-1 Rouwcirculaire en bidprentje van Wiebren de Jong, pastoor te Sloten
(Ton van Schaik, Utrecht, 2007)

1971 87-1 Knipsel Leeuwarder Courant van 23-4-1971: “Kardinaal de Jong met kapel
geëerd. Symbool van moed en hoop”.

87-2 Knipsel, krant onbekend, van 23-4-1971: “Kardinaal de Jongkapel
ingewijd te Utrecht”.

87-3 Knipsel uit de Leeuwarder Courant van 25-10-1971: “Ter herinnering aan
Kardinaal de Jong – onthulling plaquette”. Bij het knipsel behoort een *foto*
van de plaquette zoals die aanwezig is op de muur van de r.k. kerk te Nes
op Ameland.

1974 90-1 Knipsel uit de Tijd van 21-3-1974: “Dr. L. de Jong: Nederland in de tweede
wereldoorlog (deel 5) – Dilemma van het verzet: soepelheid of protest
(over o.a. kardinaal de Jong)”.

1980 96-1 Knipsel Leeuwarder Courant van 23-4-1980: “Aartsbisschop de Jong kreeg
in de oorlog steun uit Rome”.

1982 98-1 Knipsel Leeuwarder Courant van 29-4-1982: “Frans Ram maakt standbeeld
voor kardinaal de Jong op Ameland”.

98-2 Knipsel Friesch Dagblad van 4-9-1982: “Standbeeld onthuld door
kardinaal Willebrands – Kardinaal Jan de Jong was en bleef Amelander”.

98-3 Zes kleurenfoto's van het standbeeld van kardinaal de Jong op Ameland.
Het beeld is op 3 september 1982 onthuld.

98-4 Toespraak, uitgesproken door Z.E. Kardinaal Willebrands, aartsbisschop
van Utrecht, in de St. Clemenskerk, ter gelegenheid van de onthulling van
het standbeeld van de Zoon van Ameland, ---Kardinaal de Jong--- op

vrijdag 3 september 1982 aan de Kardinaal de Jongweg te Nes op Ameland.

98-5 Knipsel Leeuwarder Courant van 4-9-1982: Willebrands bij onthulling beeld: Karakter kardinaal de Jong gevormd door “zijn” Ameland”.

98-6 Knipsel uit de Leeuwarder Courant van 4-9-1982: “Beeld kardinaal De Jong onthuld (met foto)”.

- 1985** 101-1 Knipsel Katholiek Nieuwsblad van 27-8-1985: “Kardinaal de Jong, de onverzettelijke”.
- 101-2 Pagina uit de Leeuwarder Courant van 31-8-1985: Duitsers konden niet tegen de onverzettelijke kardinaal De Jong op”.
- 101-3 Knipsel Friesch Dagblad van 30-8-1985: “Herdenkingsprogramma’s bij de K.R.O. – Kardinaal Jan de Jong was en bleef Amelander”.
- 101-4 Knipsel , krant en datum onbekend: “Kardinaal de Jong, een burcht van verzet”.
- 1988** 104-1 Knipsel uit Ameland Post, september 1988: “Ameland Beeldenland”
- 1989** 105-1 *) Publicatie: Kardinaal de Jong, verhalen rond een standbeeld te Nes op Ameland, samengesteld door Johanna de Jong en Ben Edes, Dokkum, maart 1989.
- 105-2 Knipsel Katholiek Nieuwsblad van 6-10-1989: wapen van de kardinaal.
- 105-3 Knipsel Katholiek Nieuwsblad 6-10-1989: “Johannes Kardinaal de Jong, de bruggenbouwer van Ameland”.
- 1991** 107-1 Knipsel Leeuwarder Courant van 13-9-1991: “Ameland schonk een kardinaal”. Over de serie religieuzen uit Friesland.
- 1992** 108-1 Knipsel uit het Algemeen Dagblad van 28-6-1992: “De kleren van de kardinaal”.
- 1993** 109-1 Knipsel Katholiek Nieuwsblad van 16-4-1993: “Kardinaal de Jong, zoon van Ameland”.
- 109-2 Knipsel Friesch Dagblad van 16-4-1993: “Ameland eert kardinaal De Jong met expositie”.
- 109-3 Knipsel Leeuw. Courant 19-4-1993: “Ameland eert zijn kardinaal”.

- 109-4 Affiche stichting Museum De Ouwe Polle, Ameland, over de expositie van en over kardinaal de Jong.
- 109-5 Knipsel Bisdomblad Groningen: “Ameland eert kardinaal de Jong met expositie”.
- 1994** 110-1 “Aartsbisschop J. de Jong en het Convent der Kerken”, citaten uit geschriften van Jan Ridderbos. (Ton van Schaik, Utrecht, 2007)
- 1995** 112-6 Pagina’s uit KS 21: “Na vijftig jaar historisch document over CNV in oorlogstijd, Duitse bezetter kreeg geen greep op christelijke vakbeweging”. (Ton van Schaik, Utrecht, 2007)
- 1996** 112-1 Knipsel Friesch Dagblad van 17-1-1996: “Paus kreeg in 1943 brief uit ons land – bisschoppelijk protest tegen jodenvervolging”.
- 112-2 Knipsel Leeuwarder Courant van 17-1-1996: “Paus in 1943 gevraagd om oordeel shoah”.
- 112-3 Toespraak van Kardinaal Ad Simonis bij de presentatie van het boek “Aartsbisschop in oorlogstijd” van Ton van Schaik op vrijdag 19 januari 1996 in de Vredeskapel van de kathedrale St. Catharinakerk.
- 112-4 *) Publicatie: “Aartsbisschop in oorlogstijd” van Ton H.M. van Schaik, 1996, uitgeverij Gooi en Sticht, Baarn.
- 112-5 Knipsel Friesch Dagblad 3-7-1996: Vlag van kardinaal in museum op Ameland”.
- 112-6 Perspresentatie van het boek “Aartsbisschop in oorlogstijd” van Ton van Schaik. (Ton van Schaik, Utrecht, 2007)
- 112-7 Openingswoord van Ton van Schaik bij de presentatie van het boek “Aartsbisschop in oorlogstijd”. (Ton van Schaik, Utrecht, 2007)
- 112-8 Periodiek “Kroniek” van 1-1996, Informatiebulletin van de Katholieke Raad voor Israël, met het artikel: “Aartsbisschop vroeg pauselijk protest”. (Ton van Schaik, Utrecht, 2007)
- 112-9 Recensie in Hervormd Nederland van 27 januari 1996, over het boek van Ton van Schaik: “De moed van Jan de Jong”

(Ton van Schaik, Utrecht, 2007)

- 1997** 113-1 Knipsel uit Ameland Post van januari 1997: "Ameland Beeldenland".
- 113-2 Foto van het kunstwerk aan de gevel van de voormalige Kardinaal de Jongschool te Nes op Ameland.
- 1999** 115-1 Knipsel Leeuwarder Courant 2-8-1999: "Simonis hoopt op geloofsrevival na uitzuivering". Kardinaal op Ameland voor onthulling van gebrandschilderd raam in de Kardinaal de Jongschool te Nes.
- 2005** 121-1 *) Publicatie: "Een stem in de storm, Jan de Jong". Uitgave van het Aartsbisdom Utrecht, met teksten van Hans de Graaf. Een lesbrief voor de schoolkinderen en jongeren. Met brief van Drs. A. Sturkenboom te Ermelo aan Ton van Schaik, Utrecht d.d. 12 januari 2005.
- 121-2 Een stem in de storm, c.d. behorende bij de lesbrief onder no. 121-1
- 121-3 Informatiebulletin van de St. Archief- en Documentatiecentrum voor r.k. Friesland, no. 16 juni 2005. Het hoofdartikel is gewijd aan de 50^e. sterfdag van Kardinaal de Jong: "Herinnering aan kardinaal de Jong, Jan de Jong een bakkerszoon van Ameland".
- 121-4 Pagina uit het Friesch Dagblad van 6-9-2005: "De standvastige Amelander bakkerszoon – Vijftigste sterfdag van Kardinaal de Jong"
- 121-5 Knipsel Leeuwarder Courant 7-9-2005: "Amelander kardinaal de Jong herdacht".
- 121-6 Knipsel uit de Leeuwarder Courant van 20 juli 2005; "Lespakket over oorlogsbisschop en Amelander De Jong"
- 121-7 Pagina's uit de Amelander met het artikel: "Kardinaal de Jong del tegenstander Duitse bezetter", ongedateerd.
- 121-8 Knipsel Katholiek Nieuwsblad van 16 december 2005: "Kardinaal de Jong, verzetsheld voor jongeren".
- 121-9 Inleiding van Ton van Schaik te Utrecht over Kardinaal de Jong, b.g.v. zijn 50 e. sterfdag, gehouden op 8 september 2005. (Ton van Schaik, Utrecht, 2007)

- 121-10 Pagina uit Friesch Dagblad van 6 september 2005 met het artikel: “De standvastige Amelander bakkerszoon, vijftigste sterfdag van Kardinaal de Jong (1885-1955)”, door pastoor Henk Nota.
- 2007** 123-1 Kleurenfoto van het wapen van de Kardinaal, geborduurd op een vaandel, afkomstig van de familie de Jong op Ameland.

PERSOONLIJKE VOORWERPEN VAN DE KARDINAAL,
aanwezig in het Archief- en Documentatiecentrum voor r.k. Friesland

1. Wandversiering in brons, met portret van kardinaal de Jong
2. Wandversiering, hout, met metalen zilverkleurig portret van de kardinaal
3. Wandbord, verkoperd, met tekst: aan onzen aartsbisschop Mgr. Dr. J. de Jong”, aangeboden door de KAVJ, 1942
4. Doosje met handwerk (kraagjes, garen en materialen voor kantwerk)
5. Dodenmasker
6. Leren mapje voor papieren
7. Leren foedraal voor pennen of schrijfgerei
8. Pennen en potlodenbakje, metaal
9. Drie pijpstukjes (opgeborgen in het kistje met sigaren)
10. Houten kistje met daarin 8 “Balmoral” sigaren
11. Asbak, metaal, b.g.v. 40 jarig priesterfeest in 1948 aangeboden door de R.K. Vrouwengemeenschap afd. Coevorden.
12. Penning met beeltenis van Dr. W.A. Boekelman, 1944 (Utrecht), geneesheer directeur van het St. Andreasgesticht 1904-1910 en van het St. Antonius Gasthuis van 1910-1934.
13. Penning b.g.v. het Congres R.K. Politiebond St. Michael, Utrecht, 21, 22 en 23 juli 1948, met inscriptie en naam van de kardinaal.
14. Draagspeld St. Willibrords, Echternach (in doosje van politiebond opgeborgen).
15. Potloodstompje (in doosje politiebond opgeborgen)
16. Paraplu (zwart)
17. Drie wandelstokken

PERSOONLIJKE VOORWERPEN VAN DE KARDINAAL,
aanwezig bij de familie de Jong te Nes op Ameland

1. 24 delig eet- en drinkservies, afkomstig uit het klooster van de Zusters van Onze Lieve Vrouw te Amersfoort.
2. Tegeltableau van 20 tegels, waarop het bisschopswapen is geschilderd, aanwezig in het huis van de familie de Jong, Reeweg 17 Nes, Ameland.
3. Haardstel (cadeau uit 1946 van de Nederlandse Katholieke Bond van Huisvrouwen en gemaakt door edelsmid Elroy Brom) .
4. Kruisbeeld met crucifix, brons, vervaardigd door Elroy Brom uit Utrecht, in 1934 geschonken door notaris Sipke de Jong, een oom van de Kardinaal.
5. “De Emmausgangers”, kopie van een schilderij van Rembrandt, aanwezig geweest op de werkkamer van de Kardinaal.
6. Missale Romanum, 1899 en losse bladen uit 1932.
7. Piëtabeeld van zeepsteen, herkomst onbekend.
8. Gebedenboek met zilveren beslag, van Sipke Gerbens de Jong en Trientje Douwes Metz, de stamvader van de meeste katholieke families op Ameland.

Van de nummers 2 tot en met 8 zijn foto's aanwezig in het Kardinaal de Jong, fotoarchief (laatste pagina's)

TEXTILIA VAN DE KARDINAAL
aanwezig in het Archief- en Documentatiecentrum voor r.k. Friesland

1. Foedraal met rode bonnet
2. Foedraal met rode kalot (keppeltje = hoofdbedekking)
3. Herinneringsdoek aan de troonsbestijging van Kon. Wilhelmina, 31-8-1898, met daarop beeltenissen van Koning Willem III, Koningin Emma en Koningin Wilhelmina en de wapens der 11 provinciën (beschadigd)
4. Beursa met opschrift “Deus caritas est” met afbeeldingen van druiven en korenaren.
5. Beursa met rood kruis, zon, maan en sterren, water, vuur, adelaar en kruisnagelen (drie kringen en grote kring).
6. Etui voor kelkdoekjes (linnen), met hangkoord
7. Beursa met opgeborduurd blauw kruisje met kroontjes
8. Zes palla's, met diverse voorstellingen/afbeeldingen of geheel wit.
9. Twee pauselijke wimpels, beiden voorzien met twee kwasten.
10. Drie buikbanden, zwart, voorzien met kwasten.
11. Bonnet, zwart
12. Altaardwaal, wit
13. Kleedje met daarop de tekst: “Goedemorgen”.
14. Twee handdoeken, wit
15. Handdoek, wit, met geborduurde letter J. van Johannes
16. Kleedje, wit (vierkant)
17. Kussensloop, rood/wit gestreept
18. Kleedje, wit, met geborduurde bloemen
19. Kleedje, geborduurd met rood en blauwe versiering en daarin afbeeldingen van vogels.

20. Werkschort, blauw/wit gestreept
21. Kussenvertrek, blauw/wit gestreept
22. Hemd, blauw/wit geblokt
23. Kleedje, wit, bewerkt en geborduurd (langwerpig), met daarop de letters "J.K.de J."
24. Amict, met bijzondere kraagversiering (bewerkt)
25. Amict, voorzien van gekleurd kruisje
26. Twee Cingels, wit en crème
27. Albe met wit borduursel
28. Vaandel, kleurig, wit/rood/blauw/bruin met daarop geborduurd het wapen van de kardinaal.
(Een foto van genoemd vaandel is opgeborgen onder nummer 123-1 in het fotoarchief van Kardinaal de Jong.)